

VAN DE VOORZITTER.

Commanderij Alaaf!!

Waeverstad Alaaf!!

Gemert's Carnaval 1973 is niet alleen voor de Voorzitter, maar ook voor 't Bestuur en de Leden van de Heemkundekring van bijzondere betekenis.

In de verkiezing van de Voorzitter als Gemert's Prins Carnaval 1973 meent het Bestuur ook een waardeering te zien

voor het bestaan en het werk van onze Heemkundekring en spreekt het zijn dank uit aan de "Notabelen" van Weaverstad, die deze verkiezing hebben bewerkstelligd.

Moge deze verkiezing 'n klein stukje "goede" historie worden in het bestaan van de Gemertse Carnaval, zowel als voor de Heemkundekring.

Prins Christ den Urste.

-----  
PRINS CARNAVAL EN ZIJN GEVOLG.

Omtrent het Carnavalsfeest en wat ermee samenhangt, zijn allerlei theoriën opgezet, aangenomen en weer verworpen. Het zou een lentefeest zijn en Prins Carnaval zou de verpersoonlijking zijn van het voorjaar. De hedendaagse Carnavalsviering zou een rechtstreekse voortzetting zijn van de Romeinse Saturnaliën, een narrenfeest, waarbij een prins werd gekozen, om wie de vrolijkheid zich concentreerde.

Hoe het ook zij, van toepassing is het volgende vers:

"Het is een koning vol van rust,  
Het is een koning vol plaizieren,  
Het is een koning vol van lust,  
Het is een koning die mag zwieren  
Tot aen den hals in het vermaek  
Is dat niet een schoone zaak".

Een Koninklijke Boodschap van 1948 van een Carnavalsprins luidt: "Ge moet de Carnavalsprins zien als het feest-symbool en een gangmaker hoeft hij niet eens te zijn. Want pret maken kunnen ze zelf wel.....Mijn voornaamste taak is een gezonde liefde bij de jeugd aan te kweken en haar erin voor te gaan, dat het feest genoeglijk, ja zelfs uitbundig maar immer fatsoenlijk wordt gevierd."

Onze beste wensen vergezellen Christ den Urste gedurende de drie dagen van zijn regering der zotheid.

M.H.J. Pennings.