

KRINGNIEUWS

Jaarvergadering over 1964 op 23 maart 1965

Deze jaarvergadering werd zeer goed bezocht. Onder de aanwezigen merkten wij op: ons ere-bestuurslid Dr Loffeld, Deken J. vd Heuvel, Rector Brouwer van de Latijnse School met talrijke studenten en de heer Van Emstede, streekarchivaris van Peelland. De voorzitter sprak in zijn openingswoord o.a. over de "Voortse Hoeve" aan de Lodderdijk, waarin in de toekomst vergaderingen van de kring gehouden zullen worden bij de herstelde open haard. Na het verslag van de sekretaris en penningmeester (wederom een batig saldo) nam de bestuursverkiezing slechts weinig tijd in beslag. Het gehele bestuur werd herkozen. Daarna hield de heer A. Delahaye een zeer interessante lezing over "Het eerste deel van onze vaderlandse geschiedenis is puur verzinsel". Zijn stellingen kunnen als volgt worden samengevat: Het Karolingisch paleis, door Karel de Grote te "Noviomagum" gebouwd, bevond zich niet in Nijmegen, doch in Noijons (Frankrijk). Wijk bij Duurstede is niet identiek met het oude Dorestad; deze havenstad lag op de westkust van Noord-Frankrijk. St Willibrord heeft niet te Utrecht geresideerd; zijn zetel stond te Tournehem nabij St Omer. Na zijn lezing was er een zeer interessante en bij tijden verhitte discussie tussen de aanwezigen, waaronder rector Brouwer, en spreker. Al bij al een van de best geslaagde vergaderingen van de Heemkundekring.

+

KESKE "DE VLUCHT NAAR EGYPTTE"

Het heeft inderdaad lang geduurd, maar nu is het dan ook klaar. Het ontwerp is van de heer L. B. Bekkers, onze penningmeester en de uitvoering was in handen van de heer M. Hoevenaars, eveneens een lid van onze kring. Het geheel is uitgevoerd in oeroud eikehout uit een Boekelse molen, fraai van vorm, uiterst solide en loodzwaar, zoals het bestuur proefondervindelijk heeft vastgesteld. Het dak is bedekt met een laag koper. Binnenkort wordt het keske opgehangen op de weg naar Beek en Donk. Bij deze onze welgemeende dank aan architect en aannemer.