

BERICHTEN VAN DE HEEMKUNDEKRING "DE KOMMANDERIJ
GEMERT"

Het bestuur van de kring wenst alle leden en lezers van dit blad een zalig en voorspoedig nieuwjaar. Moge 1964 voor de beoefening van de heemkunde een vruchtbaar jaar zijn.

Tot ons genoegen valt er nu al een evenement op heemkundig gebied te vermelden. Wij kregen nl enige tijd geleden van het Provinciaal Genootschap in Den Bosch de mededeling dat wij einde 1964 een tentoonstelling in bruikleen kunnen krijgen. Door de grote belangstelling was het helaas niet mogelijk deze expositie reeds in 1963 naar Gemert te halen.

Het onderwerp van deze tentoonstelling is: "DE PREHISTORIE VAN ZUID-NEDERLAND".

Verder komt er o.a. nog een lezing.

Dan zal er dit jaar ook weer een jaarvergadering gehouden moeten worden. Gezien de vele werkzaamheden die deze meebrengt, lijkt het ons het beste deze vergadering te houden in februari, tegelijk met de lezing van de heer Van Breugel.

Het Bestuur

+

V.V.V.-RECLAME VOOR GEMERT

Onlangs kregen wij een reclamefolder in handen over de touristische attracties van Gemert.

De titel van dit geschrift is: "Commanderije van Gemert". In deze folder komen enkele mededelingen voor over de geschiedenis van Gemert, waarbij wij toch wel een vraagteken zouden willen plaatsen.

De schrijver, die vergeet zijn naam te vermelden, beweert nl. dat Gemert door de Duitse Orde gesticht is. Alsof Gemert niet reeds bestond voordat de Orde in Gemert bezittingen kreeg. Hij vermeldt ook, dat de helft destijds van Gemert