

VERSLAG BEZOEK AAN LEUVEN OP 5 MEI 1962

Op zaterdag 5 mei bracht de Heemkundekring 'n bezoek aan Leuven. Na aankomst werd allereerst het stadhuis bezichtigd onder leiding van 'n zeer deskundige vrouwelijke gids. Na een bezoek aan de Sint Pieterskerk werden met speciale toestemming de universiteitsgebouwen bezichtigd: de oude lakenhal, thans hoofdgebouw van de universiteit, het Paus Adrianus VI college, het Koningscollege en het H.Geest college. Zeer interessant was het bezoek aan de enorme universiteitsbibliotheek. In het stedelijk museum was -gelukkig toeval- juist een kleine maar mooie tentoonstelling van werken van Dierick Bouts. 's Middags maakten de deelnemers kennis met één van de drie bekende Leuvense studentenrestaurants.

In de namiddag bezichtigde men de oude abdij Park buiten Leuven. Daar deze abdij in de acht eeuwen van haar bestaan nog nooit van brand of oorlog te lijden heeft gehad, was hier heel wat te zien: de zeven poorten, de prachtige abdijkerk, de zeer waardevolle bibliotheek, de zalen met de vele kunstschaten. De heren werden hier rondgeleid door een frater van de abdij, de dames door de vrouwelijke gids.

Tenslotte bracht men nog een bliksembezoek aan het kasteel van Arenberg in de gemeente Heverlee, een voorstad van Leuven. De avond werd verder doorgebracht in Leuven. W.Vos, sekr.

+

VOGELSANCK HOEVE, een vergeten naam

Als de vaste goederen van de Duitse Orde in de tweede helft van de 18e eeuw worden opgesomd, wordt daarbij ook genoemd de Vogelsanck-Hoeve,