

EEN HEEMKAMER? WAT DOEN WE ER MEE?

Al zeer, zeer lange tijd wacht de heemkundekring op een ruimte die wij als heemkamer, oudheidkamer of museum(pje) zouden kunnen inrichten; maar wat moeten wij tonen?

Meestal zijn er collecties oud gereedschap, oude foto's, enkele series bidprentjes, etc., te zien. Maar we willen meer! Gemert heeft een zeer rijke geschiedenis; daarom moet er ook aandacht gegeven worden aan b.v. de prehistorie (de Peel), het ontstaan van het kasteel en oude kerk, de Duitse Orde, de Latijnse School, de wevers, kortom, een doorsnede van de Gemertse geschiedenis en dat alles op een overzichtelijke wijze, zodat ook scholieren een duidelijk overzicht krijgen. Maar ook oude foto's, bidprentjes en gereedschappen horen er thuis. (Als U deze dingen, en andere, heeft en ze liggen in de weg, of U wilt ze goed bewaard zien, breng ze naar een van onze bestuursleden; wij zullen ervoor zorgen dat ze goed bewaard worden. De naam van de gevers of bruikleongevers zal uiteraard vermeld worden in onze heemkamer).

Het belangrijkste is dat onze heemkamer géén ruimte moet worden waar de Gemertse mensen maar eenmaal in de paar jaar komen en verder nog enige toeristen in de zomermaanden; ze moet niet doods zijn, ze moet leven!

Wij hopen daarom, naast onze vaste collectie, enige malen per jaar een wisselende tentoonstelling te brengen.

Er moet ook gelegenheid tot inzage van de documentatie zijn; onze collectie bidprentjes b.v., bestaat uit honderden exemplaren, waarin men veel gegevens voor stamboomonderzoek kan vinden.

Een goede, verantwoorde opzet geeft t.z.t. veel moeite en werk, maar daarvoor zijn we nog nooit teruggeschrokken. De hulp van al onze leden is natuurlijk nodig, nú, door ons te helpen interessante zaken bijeen te brengen, straks zal er met de handen gewerkt moeten worden.

Als te zijner tijd de burgemeester de opening verricht, moet hij van harte kunnen zeggen dat dit museum bewijst waarin een kleine plaats groot kan zijn.

A. Rooderkerken.
