

waar ze veel familie en relaties hadden.

Gooswijn Steenwech, schepen van Den Bosch, en getrouwd met Bela van Ghemert, de zuster van de jonge Dirk, fungeerde als getuige bij de emancipatie van 1385, terwijl één van de Jannen van Genert rond 1400 genoemd wordt als onderschout van Den Bosch en uit 1420 is bekend een heer Gerlach van Ghemert uit Den Bosch als vertrouweling van hertog Jan IV van Brabant. Ook al zijn de familierelaties van beide laatsten met de vroegere Heren van Ghemert (nog) onbekend, het streven naar een vinger in de pap lijkt hen allen aangeboren.

Ad Otten.

* het eerste nummer geldt het rechterlijk archief van Den Bosch, het tweede is het folio-nummer.
(kopieën in het archief van "De Streek".

GEMERTS SCHUTSLIED TER ERE VAN SINT JORIS.

(Uit een boekje van 1895)

1.

Heft aan met schone melodij
Het loflied onzer schutterij
't Volk viert met een blijden geest
St.Joris feest, verheugd van geest.
Zingt broeders! zingt met volle stem!
Een blij en vrolijk lied tot hem,
Met klanken en met klem,
Met vreugde dan ter zijner eer
Gaan kan en beker op en neer,
Zijn naam klink' schoon aan alle stond
Uit ieder mond !

2.

De hoog verheven schutterij
Van Gemerts brave burgerij,
Die groeit en bloeit ten allen tijd,
Aan deugd en vreugde toegewijd,
St.Joris grondelijke naam
Verheven door de mond der faam,
Vereeren wij te saam.
Kloeke ridder en dien groote held
Die 't monsterdier had neergeveld.
En juigt nu tot St.Joris eer
Ieder broeder weer.

3.

De dag die onze schutterij
Verzameld in gelid en rij,
Die door het dorp met vaan en trom
Te zamen roept ter schitteren drom.
Dien dag moet vrolijk zijn gevierd,
St.Joris standaard rondgezwierd,
Door 't beeld des helds verzierd.
Dan klinkt nog jaren lang de stem
Van boer en burgerij tot hem
En juigt nu tot St.Joris eer
Ieder broeder weer.

4.

Schutsbroeders, die hier te samen zijt,
Uw hart en ziel aan vreugd gewijd
St.Joris standaard rond gezwaaid
Het vaandel tot zijn eer gedraaid.
Dat vriendschap aan dien gulden disch
Met reine vreugd aanwezig is
En ieder smarten mis.
Gezongen met het best accoord,
Het glas gevuld tot aan den boord
Dat heil en voorspoed blijven bij
Aan Gemertsch Schutterij.

M.H.J.P.

UIT DE KERKKLOKKEN VAN PASTOOR POELL.

Zoals velen wel bekend is, heeft Pastoor Poell allerlei bonden in Gemert opgericht. Het lot van de arbeiders ging hem hierbij bijzonder ter harte. De geit was de koe van de arbeider. Voor verbetering van het ras en een grotere melkgift werd "Onze Geit" opgericht. Een verslag van een vergadering is te vinden in de Kerkklok van 20 juni 1918. Hiervan een verkorte weergave.

Gemert sluit zich aan bij de diocesane bond van Geitenfokverenigingen. Er komt voor onze vereniging een ras-zuivere Sanen-bok. Contributie en dekgeld f 0,50. Niet-arbeiders kunnen donateur worden. Die in aanmerking willen komen voor bokhouder, moeten zich voor 1 juli opgeven bij een van de bestuursleden; tevens de prijs, waarvoor ze het willen doen. Na rondvraag sluiting.

M.H.J.P.