

## Toen de landcommandeur in Gemert werd ingehaald

Op zaterdag 15 juli 1786 was het groot feest in Gemert. De nieuwe landcommandeur van de Duitse Orde werd ingehaald en deze gebeurtenis had er toe geleid, dat de gehele bevolking zich had uitgesloofd, om het dorp te versieren. Die indruk krijgt men tenminste, als men leest, wat er aan moois te zien was. De hoge gast kwam uit de richting Erp het dorp binnen en trok door "de straat" naar het kasteel. We zien dan het volgende:

Op Cox de eerste ereboog;

In de Pandelaar de tweede ereboog;

De derde ereboog aan het kruis bij Francis v.d. Putten;

Hij passeerde vervolgens:

het huis van Van der Putten in de Haageyk, gedeputeerde;

het huis van Albertus Verhofstad.

Op één der bogen stond te lezen:

"Reischach zij hier regt van pas  
daar Gemert haast bedorven was"

Landcommandeur Reischach zag vervolgens de plaats, waar het jaar tevoren de grote brand was geweest en waar al veel nieuwe huizen stonden in de nieuwe straat;

Hij passeerde vervolgens:

het huis van de heer Van der Mark;

het huis van Petrus Swinkels;

het huis van de weduwe Snoex ofwel de secretarie, met daarvoor een plein en bomen;

Daarna zag hij de rijk versierde straat van het gymnasium oftewel de Schoolstraat (de huidige Ruijschen - berghstraat bij het postkantoor);

Op de poort van de Latijnse School (die hij bij zijn doortocht niet zag) was zijn wapen afgebeeld: twee varkenskoppen en twee ordeskruisen;

de tocht ging verder door de Kerkstraat, waar de burgemeesters Tabée en Petrus van de Berg woonden (burgemeester was in die tijd de benaming voor belastinggaarden);

tegenover de parochiekerk stond het huis van de gedeputeerde Walrave Corstens;

dan reed hij de straat in, die de naam Geline droeg, en

kwam zo op de markt. ( De naam Geline de zegt mij niets, Kent iemand van de lezers deze naam ? Het moet tussen de Kerkstraat en het Ridderplein zijn);  
er stond hier een boog bij het huis van de organist P. Roefs (deze woonde in het Geline);  
dan stond er een boog aan het Linderend (een wel bekende maar verdwenen naam) voor het huis van drossaard De la Court en in dezelfde straat bij het huis van de gedeputeerde A. Cuijpers. Bij de laatste twee bogen is de landcommandeur echter niet geweest, daar hij door de laan naar het kasteel trok. Daar werden hem door de weduwe Borret de sleutels aangeboden;  
daags daarna was er een hoogmis in de parochiekerk van Gemert en trok men naar Handel, waar men een boog zag, bij de hoeve van de commanderij, bewoond door Andries van Hout;  
men kwam dan bij de pastorie;  
de landcommandeur bezocht de kapel en wandelde daarna in het bos en de wandelplaats achter de kapel, genaamd "Den Haenencamp".

Verder wordt nog vermeld, dat er 's-avonds gedanst werd en dat het elke dag mooi zacht weer was.

Op maandag legde de landcommandeur de eed af in Gemert op de markt, waar een "theater" was opgebouwd en na de middag was er voor veel genodigden tenslotte op het kasteel een "groot tractement".

v.d.W.

### Een Johannes van Gemert

Telkens weer komt men personen tegen, die de naam Van Gemert dragen. Zo maakte ik jaren geleden eens de volgende aantekening, waarvan ik helaas de herkomst niet kan achterhalen:

"In 1346 werden de tienden van Bergeyk en het Weebosch door Tongerlo aan Postel verpacht. Tongerlo had ze verkregen van Johannes van Gemert en deze van Henricus Boyfas".

v.d.W.