

# KAPITTELSTOKJES



## **Grafsteen van burgemeester Buskens naar Gemert?**

Wie het artikel over de burgemeesters van Gemert heeft gelezen (en wie heeft dat niet gelezen in die mooie, speciale uitgave van Gemerts Heem, nr. 4 van jaargang 1996?) weet dat Frans Buskens maar liefst tweeënveertig jaar de Gemertse ambtsketen droeg. Recordhouder burgervader, met afstand!

Maar oude glorie taant, en taant nog sneller als wij niet ingrijpen. Wij vernamen dat het graf van Buskens - hij is in 1933 te Volkel begraven - op het punt staat geruimd te worden en de prachtige zerk staat op de nominatie om in gruzelementen geslagen te worden. Dat kunnen we als Heemkunde-

kring niet over onze kant laten gaan. Wij hebben ons bij het parochiebestuur in Volkel gemeld en binnenkort weten we of de grafsteen naar Gemert komt.

Simon van Wetten

## **Over de landbouwclub 'Ceres' uit 1875**

Over de voorloper van de Gemertse NCB afdeling, de zogeheten landbouwclub 'Ceres' is niet zoveel bekend. We kennen de bestuursleden, we weten dat de club moet zijn opgericht in 1875, dat die was aangesloten bij de Maatschappij van Landbouw, en dat kasteelheer Scheidius de grote animator van deze landbouworganisatie moet zijn geweest. Het is daarom wel aardig de inhoud van een brief te kunnen publiceren die in het gemeenterachief werd aangetroffen tussen de zogeheten 'bij de burgemeester ingekomen stukken' (nr. 157 in het jaar 1875, gedateerd Gemert, 30 augustus 1875).

Aan het Dagelijksch bestuur der Gemeente Gemert,

In de laatste maandelijks vergadering van de Afdeling Gemert, der Maatschappij van Landbouw en Veeveelt, gevestigd te Eindhoven, werd door sommige leden de wenschelijkheid betoogd dat ook te dezer plaatse een lokaal beschikbaar gesteld werd, hetzij van gemeentewege, hetzij in particulier initiatief, alwaar de boterverkoopters de gelegenheid werd gegeven hun fabricaat bij afmijning te verkoopen.

De gunstige werking van dergelijke instellingen op andere plaatsen leidde tot de indiening van het voorstel.

Het afdeulingsbestuur, alvorens in deze verder te gaan, wenscht van Uw geacht collegie de zienswijze te mogen vernemen in hoeverre de uitvoering van gemeentes-wege de voorkeur zoude verdienen boven het particulier initiatief dan wel omgekeerd en voorts, of in laatstgemeld geval geene gemeentelijke keuren of privilegiën zich daartegen verzetten.

Het Afd. Bestuur: EH Scheidius, C vd Elsen, P Mickers, J v Dommelen



## Vorbij 'De Landman' en ....

Kort voor de kermis werd Gemerts centrum verlevendigd met twee nieuwe horecagelegenheden. Fraai is zeker ook dat beide exploitanten kozen voor een naamgeving die, dat zal iedereen beamen, wel heel bijzonder past bij de uitstraling van de respectievelijke panden. Het vroegere pand van groenteboer Bekkers heet voortaan Grand-Café 'De Landman' en het omstreeks 1900 door burgemeester Buskens gebouwde pand daarnaast, herbergt Grand-Café 'Het Heerehuys'. Niet alleen de panden maar ook deze 'nieuwe' herbergnamen hebben in Gemert historie gemaakt. Want de naam 'Herenherberg' is de oudst bekende herbergnaam in Gemert. Ze was gelegen 'aan de Merckte' (op de plaats van de Rabobank) en.....



## 'Het Heerehuis'

....die naam gaat maar liefst terug tot de vijftiende eeuw. Ook "de Landman" is als herbergnaam in Gemert-centrum niet nieuw. De druk beklante herberg "De Landman" ruimde in 1917 het veld voor "De Hanzebank", in welk pand tot voor kort "Beter Kleding" was gevestigd en dat nu staat te wachten om onderdeel te gaan vormen van het gemeentehuis Gemert-Bakel.

Op de 'feestelijke' foto's zien we 'de Landman' en 'het Heerehuys' van een halve eeuw geleden. De door het gemeentearchief verworven foto's werden gemaakt door Fotobureau Het Zuiden uit Den Bosch bij de onthulling van het oorlogsmonument op de markt op zondag 8 juni 1947. (Red. - Ad Otten)

## **Bemoeial uit Gemert in België**

Vorig jaar rolde in België een boek over de lokale geschiedenis van Tongerlo van de pers. Op bladzijde 165 begint een hoofdstuk over de Belgische Schoolstrijd 1879-1884. We citeren daaruit het navolgende: "In het parochieregister staat vermeld dat Tongerlo de eer had de eerste vrije katholieke school in Limburg te zien oprichten in 1879. Eerwaarde Heer Kapelaan Roovers, geboren in Gemert (Nederland) was een bekwaam redenaar en schrijver. Hij gebruikte beide talenten ten dienste van de schoolzaak, zodanig dat hij tweemaal voor de Bestuurder der Openbare Veiligheid in Brussel geroepen werd, omdat hij zich als Nederlander met de Belgische schoolkwestie bemoeide."

Het betreft Antoine Roovers, geboren te Gemert op 1 januari 1846. Hij werd priester gewijd in 1870. Hij was kapelaan te Tongerlo van 1875-1880. In 1880 werd hij benoemd tot pastoor van het Maria-bedeваartsoord Heppeneert bij Maaseik. In 1883 werd hij vervolgens pastoor te Molenbeersel en in 1894 te Paal, allemaal parochies in Belgisch Limburg. Hij overleed te Tessenderloo (Belgisch Brabant) op 15 december 1902.

Pol Spreuwers, Molenbeersel