

Kapittelstokjes

ZOEAVEN (2)

Als reactie op het artikeltje over "Zoeaven" (Gemerts Heem, 1978, nr. 3, blz. 87-88), volgt hierna een afdruk van het overlijdensprentje met een aantal gegevens over de nakomeling-schap van mijn overgrootvader en oud-zoeaaf Antoon Helling's.



Niet mijn wil, doch Uw wil geschiede.

G. M. E. 546

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

ANTONIUS HELLINGS,

weduwnaar van Elisabeth van den Dungen,

geboren te Den Dungen 8 Februari 1844;
overleden te Gemert, voorzien van de
laatste H. Sacramenten, 9 Nov. 1932.

Zilveren Jubilaris van de H. Familie
en Oud-Zouaaf.

Onze levensloop besluit zeventig jaren,
voor hen die sterk zijn tachtig, wat daar-
boven gaat is last en smart. Want dan
komt de verslappung en worden wij over-
vallen en meegesleept. Ps. 89, 10.

Een eerekroon zijn de hooge jaren,
die op de wegen der gerechtigheid ge-
vonden worden. Prov. XXI, 31.

Zij, die altijd verwacht hebben dat zij
zouden sterven, sterven nooit een on-
verwachten dood. H. Anselmus.

Gelukkig de mensch, die zijn stervens-
uur voor oogen houdt en zich dagelijks
bereidt om te sterven... Als de morgen-
stond daar is, denk dat gij tot den avond
niet zult leven, en als het avond is, ver-
trouw het niet u den dag van morgen
te beloven. Th. à Kempis.

Dit is onze roem: de getuigenis van
ons geweten, dat wij in eenvoudigheid
des harten en oprechtheid Gods in deze
wereld verkeerd hebben. II Cor. 1, 12.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,
troost u; immers, ik verlaat eene wereld
vol ellende, om het rijk der eeuwige
vreugde in te gaan. Van daaruit hoop
ik u te vergelden, al wat uwe goedheid
voor mij gedaan heeft.

H. Cath. v. Siënen en Rosa à Vit.

Jezus, Maria, Joseph, geeft dat ik in
Uw H. Gezelschap in vrede sterve.

100 d. afl.

Antonius Hellings was getrouwd met Elisabeth van den Dungen. Uit dat huwelijk werd (onder andere?) geboren zekere Henrica Hellings (geboortedatum: 25 septemb. 1876). Henrica trouwde met Theodorus Snoeks, uit welk huwelijk 7 kinderen werden geboren. Eén van die kinderen was André Snoeks (mijn vader), getrouwd met Tonia Mickers.

Theo Snoeks



SWINKELS' BIERBROUWERIJ "HET ANKER".

In de jongste aflevering van 't tijdschrift Brabantia (Jrg. 1979, nr.1) troffen we de hierbijgaande afbeelding aan van een tot voor kort vertrouwd beeld uit Gemerts dorpsstraat: "het huis van d'n brouwer aan 't mèrtvelt", dat een tiental

jaren geleden plaats moest maken voor het kale en hoge pand
Ridderplein 39-41.

Het plaatje was bedoeld als illustratie bij een door de van
Gemert geboortige Carel Swinkels geschreven recensie van 't
boek van de maand september 1978: "Naïeve schilders zien
ons land".

De ondertitel bij de afbeelding in Brabantia: Voorhuis van
een Brabantse Brouwerij Anno 1889" is misschien ietwat mis-
leitend (naïef?). De afbeelding dateert namelijk niet van
1889, maar werd nog niet zo heel lang geleden gemaakt door
Johan Jeuken (geb. in 1909 te Venray) aan de hand van een
oudere afbeelding)in het bezit van Carel Swinkels).

Op de afbeelding ontbreekt het huisje dat tegen het oude
brouwershuis aanleunde (op de plaats van de tussen de twee
panden geprojecteerde tuin).

(redaktie)

* * *

GEMERT OP Z'N FRANS.

Gemertenaren die met vakantie niet naar het buitenland trek-
ken, maar gewoon thuis blijven, plegen half spottend met zich-
zelf wel eens te zeggen dat ze de vakantie gaan doorbrengen
te "Roendhauze" of op z'n Frans te "La Mortèl", "Bois d'Andèl"
of "Gemèrde".

Vooraf dat laatste blijkt bij echte Franssen telkens weer op de
lachspieren te werken. En waarom?

"Merde" in het Frans betekent iets van -poep, stront-.
De Gemertenaar die een Fransman op de vraag waar kom je van-
daan?' op z'n Frans antwoordt met "Gemèrde", die brengt hem
onwillekeurig in de waan, dat hij recht van het schijthuis
komt..... Vandaar!!

Jo van den Biggelaar

