

Broeders Penitenten in 1741, gericht aan de landkommandeur van Alden Biezen, Von Schönborn. Daarin delen ze mede "dat de vorige woonhuijzinge (hun huis in de Hanenkamp dat ze verlaten hadden met het betrekken van hun nieuwe huis "Bloemendael") door de rescribenten (ondergetekenden) en derselver voorsaeten tsedert de jaere 1694 beseten ende bewoont (werd)". De broeders Penitenten vestigden zich hier pas in 1722. Daarvoor werd het al bewoond sinds 1694. Hiermee moet men Hogardus en zijn medekluizenaar bedoeld hebben. Hogardus was dus al actief in Handel sinds 1694. In die tijd waren Joannes Aldenhuijsen en een jaar later Everardus Cillis rectoren van de kapel. Aldenhuijsen was de eerste rector die daadwerkelijk in Handel woonde. Hij leverde grote inspanningen om de devotie in Handel te bevorderen. Daarmee ontstond de behoefte aan assistentie en werd Hogardus waarschijnlijk Handels eerste koster. Op een stukje Duits Ordensgrond in de Hanenkamp werd een onderkomen, "de Cluijs", voor hem gebouwd



De grafsteen van Hogardus Verhofstad

Daar hield Hogardus zich bezig met het inbinden van (kerk)boeken, hosties bakken ("groete ende cleijnen") en de vervaardiging en verkoop van ex-voto's. Gedurende zeventien jaar wordt Hogardus in de kerkrekeningen van Meerlo, bisdom Roermond, genoemd als de leverancier van misbrood en missaals. Zijn arbeidsinzet gedurende zesentwintig jaar heeft wellicht de nodige bewondering en respect afgedwongen en was waarschijnlijk de reden voor de plaatsing van het graf in de kerk.

Hogardus en de latere Broeders Penitenten staan los van elkaar. Hogardus kan enkel gezien worden als een 'voorloper' van deze broederschap onder leiding van Daniël de Brouwer. De broeders vestigden zich hier op uitnodiging van Rector Luyten om het kosterschap op zich te nemen, de functie die na de dood van Broeder Hogardus in 1720 vacant was geworden. De broeders waren reeds kluizenaar geweest in Meerveldhoven en zetten deze levensstijl door in Handel.

Uit piëteit werd door de Broeders van Huize Padua op 12 mei 1939 een grafsteen boven het graf geplaatst om de nagedachtenis aan deze kluizenaar en hun voorganger levend te houden.

Noot:

Bovenstaand artikel is een bewerking van een reeks van zes artikelen, door Pater Ed. Loffeld gepubliceerd in de Gemertsche Courant, 1937 t/m 1939, onder de titel "Handelse Kluis en Kluizenaars". Zie ook Peter v.d. Elsen: Gemertse kwezels uit de hoek, Gemerts Heem jrg. 29 nr.4., 1987; Naamlijst van Gemertse kwezels, Gemerts Heem jrg 30 nr.1., 1988. (red. P.L.)