

HERFST 1973.NUMMER 52.GEMERTS HEEM.

Redactie: M.H.J.Pennings, O.Praem., Binderseind 36, Gemert.
W.J.Vos, Korhoenhof 9, Huenen.

Secretariaat: M.H.J.Pennings, O.Praem., Binderseind 36, Gemert.

Bijdragen, in welke vorm ook, zijn welkom.

Overname van artikelen is vrij, mits bronvermelding.

Weer is een jubileumnummer van Gemerts Heem gereed gekomen. Nr.52 is gewijd aan het 50-jarig priesterfeest van de secretaris van onze kring, de heer M.H.J.Pennings, O.Praem.

We hebben gemeend deze keer zoveel mogelijk werk uit zijn handen te moeten nemen. Hoeveel werk hij aan ons blad verricht, weet degene die dit nummer in zijn plaats heeft gereedigeerd. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan! Zelfs nu kon hij het niet laten zelf ook een gedegen bijdrage te leveren! De mensen die wij uitgenodigd hadden iets te schrijven voor dit feestnummer, hebben gereageerd met zo'n overstelpende hoeveelheid copie, dat oudere copie moest blijven liggen. Is er een beter blijk van waardering denkbaar?

Mijnheer Pennings, namens de rest van de redactie, dank voor Uw geweldige inzet, gasthoerschap en vooral Uw vriendschap.

Het feest wordt helaas enigszins overschaduwd door het afscheid van onze hoofdredacteur, Martien v.d.Wijst, die i.v.m. zijn nieuwe werkzaamheden te Heerlen, zijn functie heeft moeten neerleggen.

Martien, mag ik je, mede namens mijnheer Pennings en al onze lezers van harte dankzeggen voor de talloze artikelen die je ons geschonken hebt (om over je boekje nog maar te zwijgen), voor je adviezen en je vriendschap, die wat mij betreft al dateert uit de tijd dat we een collectie bidprentjes ordenden bij jou thuis in de Achterhaag.

Dat het afscheid volledig is, wagen we te betwijfelen, gezien je liefde voor Gemert!

DE REDACTIE.