



GEMERTS HEEM¹

MEDEDEELINGEN VAN
DEN HEEMKUNDEKRING

"De Kommanderij Gemert"

Nummer 1

Juli 1941.

Hooggeachte Leden,

SO GOET IS GOT.

Nu en dan wordt door een of ander de vraag gesteld: "Hoe staat het met onzen Heemkundekring? We hooren er niets meer van..." - De klacht is ietwat ongegrond. Immers, vanaf begin April heeft het plaatselijk Blad in 13 opeenvolgende nummers (tot het laatste inclus) iets over den Gemertschen Heemkunde-Kring in eenige honderden gezinnen gebracht. Immers nog begin Juni is de tweede groote bijeenkomst gehouden, waarop alle leden per speciaal schrijven geïnviteerd waren.

De klacht is dus lichtelijk overdreven, maar "de overdrijving is de leugen der brave menschen", heeft een Fransche schrijver gezegd: er moet dus wel een kern van waarheid in zitten. Waar is, dat tot onzen spijt de 113 leden van den Kring nog niets rechtstreeks aan huis bezorgd kregen. Er zou toch een Tijdschrift verschijnen, waarop alle leden automatisch geabonneerd waren? Inderdaad; maar de bemoeiingen van het Hoofdbestuur om tot deze uitgave te komen zijn op niets uitgelopen. U hoort er wel meer over.

Om deze leemte aan te vullen, deze korte mededeelingen.

P.Ed.LOFFELD, Voorz.