



De achste prijs:

Er was eens een man in Ophemert  
 Die ging naar het Werkkamp in Gemert  
 Hij heeft veel geleerd  
 En zich dus bekeerd  
 Hij fistst elke dat tot het schemert.

Inz. M. A. v.d. Wijst,  
 Stellingwerfstr. 55 III, Arnhem.





De vierde prijs:

Een prins in de Commanderij  
bevrijd van zijn grossiersgaleien  
dacht: "Eick wat wils",  
nam bij de Keizer een pils  
en ging zich aan hoemkunde wijzen.

Inz. Mvr. M.v.d. Vossenberg-Roxs,  
Jezuïetenlaan 27, Gemert.